

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει υποστεί όλες τις μορφές και τις μεθόδους γενοκτονίας, όπως αναφέρονται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ως πράξεις Γενοκτονίας

**«Δολοφονία μελών της ομάδας», «Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης στα μέλη της ομάδας», «Επιβάλλοντας στην ομάδα σκόπιμα υπολογισμένες τέτοιες συνθήκες ώστε να επέλθει ολική ή μερική φυσική καταστροφή στην ομάδα», «Επιβολή μέτρων με σκοπό την αποτροπή γεννήσεων μέσα στην ομάδα», «Βίαιη μεταφορά των παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα»**

Όταν Raphael Lemkin σκέφτηκε τη λέξη Γενοκτονία σαν παραδείγματα έδωσε τους Έλληνες, Αρμενίους και Ασσυρίους. Και η επιλογή αυτής της λέξης έγινε για να χαρακτηρίσει γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν στους Έλληνες, Αρμενίους και Ασσυρίους. Και όταν λέμε τη λέξη Γενοκτονία, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην πραγματικότητα αναγνωρίζουμε τα γεγονότα που έγιναν. Και όποιος χρησιμοποιεί τη λέξη Γενοκτονία, στην πραγματικότητα συμβάλλει στον αγώνα.

Το ιστορικό λοιπόν πλαίσιο της επινόησης της λέξης προέρχεται από εμάς. Είναι αυτοί οι λαοί που επιτρέψανε να εκφραστεί η ανθρωπότητα. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα αλλά δεν μιλάμε για δικαιώματα της ανθρωπότητας. Όταν γνωρίζουμε τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πρέπει να ξέρουμε και τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Η χρήση της λέξης Γενοκτονίας είναι ένα δικαίωμα αλλά και η απαγόρευση της βαρβαρότητας είναι δικαίωμα. Η άρνηση της Γενοκτονίας είναι βρισιά κατά της ανθρωπότητας.

Τα παιδιά των δημοτικών Σχολείων με τις αγνές και αθώες ψυχές των αναδεικνύουν μέσα απο τις παρουσιάσεις των εργασιών τους την τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού. Εδώ μιλάει η ανθρώπινη ψυχή. **Συμβάλλουν στο δικαίωμα της ανθρωπότητας.**

Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος,  
«Οι Μωμόγεροι» Αγίου Μάρκου Κιλκίς

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.00 η ώρα Έναρξη, χαιρετισμοί

**Μπεντρός Χαλάτζιαν**  
Επρόσωπος Αρμενικής Εθνικής  
Επιτροπής Ελλάδος

**Μιχάλης Χαραλαμπίδης**  
**ΠΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ**  
**Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΠΑΡΟΝ**

18.30 η ώρα «Ο Πόντος είναι Ελληνισμός»  
**Β1 τάξη 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς**  
**Δασκάλα: Αγάπη Πολυμένη**  
Μουσική και τραγουδι

18.50 η ώρα «Αφιέρωμα στην Καλομάνα»  
**Ε2 τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς**  
**Δασκάλα: Αναστασία Διαμαντίδου**  
Μουσική και τραγούδι

19.15 η ώρα «... ανθεί και φέρει κι άλλο»  
**Β2 τάξη 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς**  
**Δασκάλα: Σοφία Μιχαηλίδου**  
Μουσική και τραγούδι  
Πυρίχειος χορός

Στον προθάλαμο του Συνεδριακού: Προσφορά ποτών από τον Σύλλογο και ποντιακών εδεσμάτων από την κ. **Βασιλειάδου Ελένη** «Βερμίου γής».

# ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

(υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς)

**Διοργανωτής:**

**Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος**

**«Οι Μωμόγεροι» Αγίου Μάρκου Κιλκίς**

σε στενή συνεργασία και τις Δασκάλες

**κ. Αγάπης Πολυμένης**

της Β1 τάξης του 2<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου

**κ. Αναστασίας Διαμαντίδου,**

της Ε2 τάξης του 2<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου

**κ. Σοφίας Μιχαηλίδου,**

της Β2 τάξης του 4<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου

και του μουσικούς:

Γρηγόρη Αμοιρίδη (λύρα), Νέστορα Αμοιρίδη (τραγούδι)

Χάρη Πιπερίδη (λύρα), Θεόφιλο Αγγελίδη (λύρα)

Χαράλαμπο Κιτσονίδη (νταούλι), Αλέξανδρο Παπουρτζή (Κρουστά)

Κώστα Μπάτζιο (πίανο), Παναγιώτη Αμανατίδη (ντραμς)

Δημήτριο Οταπασίδη (νταούλι), Ευστάθιο Εφραιμίδη (νταούλι)

Γεώργιο Σιγηρόπουλο (νταούλι).

**Δικαίωμα στην μνήμη και όχι στη λήθη**

Το δικαίωμα απαγόρευσης της βαρβαρότητας  
είναι δικαίωμα της ανθρωπότητας

## **ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ**



## **ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ**

---

**Τρίτη, 10 Μαΐου 2016, ώρα 18.00**

**Συνεδριακό κέντρο Δήμου Κιλκίς**