

> **12:30 Εισηγήσεις Β' Κύκλου**

Αν. Καθ. İbrahim Kelağa Ahmet

Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αδριανούπολης

Ο άγνωστος ποιητής της Πόλης - Λάμπρος Αστέρης

Η φοιτήτρια Emine Hilal Bezirgan θα απαγγείλει το ποίημα Αναβάπτισμα

Καθ. Levent Kayarınar

Πρόεδρος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Άγκυρας

Ο Αντώνης Γιαλούρης και το σπουδαίο λογοτεχνικό του έργο

Η φοιτήτρια Eda Öztürk θα απαγγείλει το ποίημα Λύπες

Καθ. Esin Ozansoy

Πρόεδρος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Ο γνωστός άγνωστος Όμηρος Μπεκές

Οι φοιτήτριες Ezgi Ayyıldız, Meltem Erkan θα απαγγείλουν τα ποιήματα

Η Δούκισσα, Η Χλωμή, Ωρα πρώτη

Επικ. Καθ. Ferhan Kırıldökme Mollaoğlu

Καθηγήτρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αδριανούπολης

Ο Ιωσήφ Ραφτόπουλος και το πολύπλευρο ποιητικό έργο του

Η φοιτήτρια Reyhan Gülşen θα απαγγείλει το ποίημα Η Κούνια

Serap Memet

Λέκτορας του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Ο Απόστολος Μελαχροινός ή ο Κλήμης Πορφυρογένντος

Η φοιτήτρια Mihriban Çerçi θα απαγγείλει το ποίημα Πάλι βρέχει

Λίνα Σωτηροπούλου

Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Το μεγαλύτερο πνευματικό κεφάλαιο της Πόλης:

Η καθηγήτρια φιλοσοφίας και ποιήτρια Ιωάννα Κουτσουράδη

Η φοιτήτρια θα απαγγείλει το ποίημα Οι πόρτες

[**Μουσικό Πρόγραμμα**]

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ

- Του πλανόδιου εραστή (Νίκος Πλατύραχος)
- Τορ Σαρί (Μάνος Χατζιδάκις)
- Χαρταετοί (Μίκης Θεοδωράκης)



Η ημερίδα αφιερώνεται στη μνήμη του ποιητή Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου (1915-1990) και της φιλόλογου και μαθήτριάς του Αικατερίνης Αραΐτζοπούλου - Σαρίογλου (1949-2017).

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Νίκο Πλατύραχο για την φιλική συμμετοχή του στην ημερίδα αυτή.

Συντονισμός – Οργάνωση:

Ειρήνη Σαρίογλου, Aslı Damar Çakmak, Λίνα Σωτηροπούλου

Γραφιστικά: Μαριάννα Πόγκα - ps design

Εκτύπωση: Μιχάλης Βαρουζής - MacArt

Χορηγός: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ)



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

21 / 2 / 2020

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πόλης



“Δούλοι; Ελεύθεροι; Πάντως εκτελέσαμε το Χρέος μας. Παλέψαμε.”

Δημ. Κ. Παπακωνστατίνου

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας (9/2/2020) το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πόλης σε συνεργασία με τα τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Άγκυρας και Αδριανούπολης, το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) και το Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης διοργανώνει αφιέρωμα στους Κωνσταντινουπολίτες λογοτέχνες και ποιητές.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τον συνθέτη **Νίκο Πλατύραχο**



Ο Νίκος Πλατύραχος σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Συνέχισε με σπουδές σύνθεσης στη Μουσική Ακαδημία του Αννόβερου και της Κολωνίας με τον Hans Werner Henze και μεταπτυχιακές σπουδές στο Studio ηλεκτρονικής μουσικής της Κολωνίας. Έχει

γράψει μουσική για πάνω από 25 ταινίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου και έχει αποσπάσει βραβεία σε ελληνικά και διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Μουσικές του για τον κινηματογράφο έχουν ερμηνεύσει μεγάλα ορχηστρικά σύνολα όπως η Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, η Συμφωνική Ορχήστρα της Τσεχίας, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ κ.ά. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στο Ηρώδειο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, καθώς και από άλλα μικρότερα ορχηστρικά σχήματα.

Πρόγραμμα

> 10:30 Χαιρετισμοί

Καθ. Esin Ozansoy

Πρόεδρος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Καθ. Hayati Develi

Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πόλης

Γιώργος Γαϊτάνης

Πρόξενος, Γεν. Προξενείο της Ελλάδος στην Πόλη

Δρ. Σταύρος Γιοτζόγλου

Συντονιστής Εκπαίδευσης, Γεν. Προξενείο της Ελλάδος στην Πόλη

[Μουσικό Πρόγραμμα]

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ

- Το βαλς των χαμένων ονείρων (Μάνος Χατζιδάκις)
- 1901 (Νίκος Πλατύραχος)
- Μεσημεριανό (Νίκος Πλατύραχος)
- Σμυρνιοπούλα (διασκευή Νίκος Πλατύραχος)

> 11:10 Εισηγήσεις Α' Κύκλου

Δρ. Ρίκα Μπεκιάρη-Παντελάρα

Λέκτορας του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Η Λωξάντρα της Μαρίας Ιορδανίδου

Αποσπάσματα από το έργο της συγγραφέως θα διαβάσουν η Διδάσκουσα Aslı Damar Çakmak και η Λέκτορας Serap Memet

Aslı Damar Çakmak (MA)

Διδάσκουσα του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Ο δικός μας Ιωάννης Γρυπάρης

Οι φοιτητές Selçuk Çirak και Hiyem Uluşık θα απαγγείλουν τα ποιήματα *Στερνό Ταξίδι* και *Το ωραίο νησί*

Güneş Findikoğlu (MA)

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Ο Πέτρος Χρονάς και η συμβολή του στα Γράμματα της Πόλης

Ο ίδιος θα απαγγείλει το ποίημα *Διάθεση*

Επικ. Καθ. Ειρήνη Σ. Σαρίογλου

Καθηγήτρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πόλης

Ο ελεύθερος και ασυμβίβαστος ποιητής, δάσκαλος και κριτικός λογοτεχνίας της Πόλης:

Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου

Οι φοιτητές Reyhan Gülsen, Justin Alen και Esin Deniz Aydın θα απαγγείλουν τα ποιήματα *Τα σπία, Έξοδος, Αγάπη*

Ο Στέφανος Ληναίος ενσαρκώνει τον Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου (προβολή)

[Μουσικό Πρόγραμμα]

Οι φοιτητές του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών Perihan Aslan, Dehan Fulya Türeler, Kaan Çelik, Aykan İsyener, Asena Altıntaş, Erdem Yılmaz, Ece Oflaz, Yasemin Çoban τραγουδούν τραγούδια της Πόλης.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

- Από ξένο τόπο (Παραδοσιακό)
- Σαν το μετανάστη (Zülfü Livaneli), Τραγούδι: Perihan Aslan
- Η δική μου η Πατρίδα (Μάριος Τόκας), Τραγούδι: Perihan Aslan
- Παποράκι του Μπουρνόβα (Μάνος Λοΐζος)

[10' διάλειμμα]

- Νεράιδα που με πότισες (Νίκος Πλατύραχος), Τραγούδι: Perihan Aslan
- Στα χίλια χρόνια (Νίκος Πλατύραχος)
- Το αίμα στο πουκάμισο (Νίκος Πλατύραχος)