



Δήμος Βόλβης: Όχι στη χρήση του ονόματος Μακεδονία από το κράτος των Σκοπίων

Με ψήφισμα του το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης, καλεί την κυβέρνηση να μην αποδεχθεί τον όρο «Μακεδονία» στην ονομασία του γειτονικού κράτους

Την αντίθεση του σε τυχόν αποδοχή του όρου «Μακεδονία» στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων, εκφράζει δημόσια ο Δήμος Βόλβης σε ψήφισμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ψήφισμα:

«Ο Δήμος Βόλβης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μακεδονικής γης, με μακράιωνη ιστορία, που αποδεικνύει σε κάθε εποχή, την άρρηκτη σχέση του με τον ελληνικό πολιτισμό.

Τα Μακεδονικά Τέμπη, στα στενά της Ρεντίνας, μας υπενθυμίζουν διαρκώς ως ονομασία, ότι Ελλάδα και Μακεδονία είναι ενωμένες σε μια έννοια μέσα στο διάβα του χρόνου. Στα ίδια χώματα, έχυσαν το αίμα τους όσοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Μακεδονία στην φυσική της κοιτίδα: στην Ελλάδα».

Και συνεχίζει το ψήφισμα:

«Δυστυχώς, αλλά οι αυταπόδεικτες ιστορικές αλήθειες, έχουν γίνει προϊόν εθνικής εκμετάλλευσης, από μια γειτονική χώρα, η οποία επιχειρεί να σφετερισθεί το όνομα της Μακεδονίας. Το κράτος των Σκοπίων, επιδιώκει να ιδιοποιηθεί όχι μόνο το όνομα της Μακεδονίας, αλλά και τους Έλληνες που την χαρακτηρίζουν, όπως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος. Επιχειρεί να επιβάλει ως «Μακεδόνες» τους κατοίκους της, που είτε έχουν σλαβική είτε αλβανική προέλευση, ενώ το σλαβοβουλγαρικό γλωσσικό μόρφωμα που ομιλούν, το επονομάζει «μακεδονική γλώσσα», παραβλέποντας ότι οι Αρχαίοι Μακεδόνες και ελληνικό φύλο ήταν, και ελληνική συνείδηση είχαν, και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η γειτονική κυβέρνηση επιδόθηκε σε μια απαράδεκτη προσπάθεια «μακεδονοποίησης» της δημόσιας ζωής, γεμίζοντας αγάλματα και αλλάζοντας τις ονομασίες σε δημόσιους χώρους, όπως είναι τα αεροδρόμια. Φυσικά, εξακολουθεί να διατηρεί στο Σύνταγμα της αναφορές σε

«υπόδουλες» περιοχές όπου ζουν «Μακεδόνες», έχοντας σαφείς αλυτρωτικές βλέψεις στην ελληνική επικράτεια».

Με αφορμή την επανέναρξη των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων, το ψήφισμα καταλήγει:

«Στο πλαίσιο αυτό, ως Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης:

- Αντιλαμβανόμενοι την ιστορική ευθύνη για την υπεράσπιση της μακραίωνης ιστορία του τόπου μας,*
- Λαμβάνοντας υπόψη, τους κινδύνους που προκαλεί η συνεχής προσπάθεια της γειτονικής χώρας, να αποκοπεί η Ελλάδα από τη Μακεδονία,*
- Σεβόμενοι τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας, και τη μη αποδοχή του όρου «Μακεδονία» στην ονομασία του γειτονικού κράτους, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί τόσο στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών το 1992, όπως και στο «βέτο» εισόδου των Σκοπίων σε διεθνείς οργανισμούς, αν δεν διευθετηθεί το θέμα του ονόματος,*
- Διατρανώνοντας τη βούληση των δημοτών μας, να συνεργαστούν αρμονικά με τους κατοίκους της γειτονικής χώρας, τους οποίους εξάλλου φιλοξενούμε κάθε καλοκαίρι στην περιοχή μας,*

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα:

- Να μην αποδεχθούν τον όρο «Μακεδονία» στην ονομασία του γειτονικού κράτους και κάθε παράγωγο του, ως προσδιορισμό εθνικής ταυτότητας ή γλώσσας.*
- Να αποτρέψουν την είσοδο του κράτους των Σκοπίων σε διεθνείς οργανισμούς, με την πλαστή εθνωνυμία «Μακεδονία».*
- Να διεκδικήσουν την απάλειψη κάθε αλυτρωτικής αναφοράς στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας.*
- Να αποτρέψουν τη δημιουργία πράξεων, που καλλιεργούν ιστορικά ψεύδη στο εξωτερικό και προσβάλλουν όλους εμάς τους Έλληνες Μακεδόνες».*