

Σεβασμιώτατε, άγιοι πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριε δήμαρχε και εκπρόσωποι των ;ενόπλων δυνάμεων; , συνέλληνες και συνάνθρωποι!

**Χριστός Ανέστη!**

**Σήμερα**, με πρωτοβουλία του **πατέρα Γεώργιου** και με τις ευλογίες του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, τιμούμε τους 353.000 γενοκτονημένους προγόνους μας στον ιερό αυτό ναό του πολιούχου της πόλης μας, Αγίου Παντελεήμονα.

Ως **απόγονος** των θυμάτων της Γενοκτονίας, ως **Πρόεδρος** της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ως **μέλος της ανθρωπότητας κατά της οποίας εγκλημάτησε ο θύτης** όταν διέπραξε Γενοκτονία, ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο και τον π. Γεώργιο για την πρωτοβουλία αυτή, που για άλλη μια φορά μάς βρίσκει **συναγωνιστές στον ίδιο αγώνα:**

Μέσα από την ενημέρωση και επαγρύπνηση των συνανθρώπων μας να αποτρέψουμε νέα εγκλήματα ενάντια σε κάθε ομάδα ανθρώπων οπουδήποτε στον κόσμο, **όχι για κάτι που έκαναν**

**αλλά για αυτό που είναι.** Και οι πρόγονοί μας ήταν Έλληνες και **χριστιανοί** - κι αυτό πλήρωσαν με τη ζωή τους.

Πόσο όμως μας κάνουν να αισθανόμαστε **υπερήφανοι** για αυτούς, διότι ακόμα και προ της αγχόνης δεν λύγισαν και δεν πρόδωσαν το έθνος και την πίστη τους.

**«Μη διστάσεις να πεθάνεις χάριν εκείνου για τον οποίο αξίζει να ζεις»**

μας λέει ο Μέγας Βασίλειος και αυτόν επικαλείται στο κείμενό του που άφησε ως παρακαταθήκη, ένας από τους ιδρυτές της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς **Θεόδωρος Ατματζίδης**, ο οποίος **έζησε** τη Γενοκτονία.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να δύναται να συλλάβει και να περιγράψει την πραγματικότητα της τραγωδίας εκείνης. Κι εγώ που τα έζησα, μου φαίνονται **τόσο** απίθανα που πολλές φορές διερωτώμαι αν όλα εκείνα ήσαν εξημμένης φαντασίας δημιουργήματα ή αληθινά γεγονότα...

Όμως, δεν επικράθημεν **ποτέ** που εγεννήθημεν Έλληνες και χάριν της καταγωγής μας **υπέστημεν τόσα δεινά...**» Και συνεχίζει λέγοντας: «Το

ελληνικόν έθνος, όσα κι αν υπέστη, και αν ακόμα υποστεί, θα ζήσει δια να λάμψει πάλι πνευματικώς και να προσφέρει κι άλλα καλά στην ανθρωπότητα όπως έχει προσφέρει και εις το παρελθόν το λληνοχριστιανικόν του πνεύμα».

Σας καλούμε λοιπόν, να συμμετέχετε στον αγώνα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τη διεθνή κοινότητα και από τον θύτη, τη σύγχρονη Τουρκία, διότι η άρνηση και η σιωπή σημαίνει συνενοχή, ενώ η συμμετοχή στον αγώνα για τη δικαίωση των αθών θυμάτων της Γενοκτονίας είναι μια προοδευτική, δημοκρατική και ανθρωπιστική πράξη.

Καθώς, όπως σοφά είπε ο αγωνιστής ενάντια στο φυλετικό ρατσισμό **Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, «Η αδικία οπουδήποτε, είναι απειλή για τη δικαιοσύνη παντού»...** Η πρόσφυγας Παναγία Σουμελά ας είναι βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ.